

ULLR-Nieuwsbrief

Vormgeving: Barbara

MEI 2024

Van de redactie

Hierbij een nieuwe uitgave van onze ULLR Nieuwsbrief. Deze staat op de website: www.skigooi.nl. Klik op de volgende link: www.skigooi.nl/nieuws/nieuwsbrief.

U vindt in deze Nieuwsbrief o.a. een verslag van de skireis naar Lech.
Een verslag en foto's van onze Jubileumviering en er is informatie over de Fietsdagen in september 2024.

Wij wensen iedereen veel plezier met deze uitgave van de ULLR.

Inhoudsopgave

Van de redactie	1
Bestuur	1
Van de voorzitter	2
Reisverslag Lech 2024	4
Fotoverslag Lech 2024	7
Uitnodiging 50-jarig jubileum	9
Verslag en foto's van de Jubileumviering	10
Fietsdagen 2024 in Burgh-Haamstede	12
Grappige wijsheden	13
Kalender 2024 / 2025	13
Nordic walking, wandelen, rolskiën	13
Commissies	13

Redactie en vormgeving

Barbara Heemskerk
redactie@skigooi.nl

Ledenadministratie

Frits Misset
ledenadmin@skigooi.nl

Contributiebetalingen

bankrek. NL50RABO 0315 9742 30 t.n.v.
ledenadm. Skiver. het Gooi, Hilversum

Overige betalingen

bankrek. NL64 RABO 0388 2962 08 t.n.v.
Penningm. Skiver. het Gooi, Hilversum

Website: www.skigooi.nl

Bestuur

Voorzitter: F.J. Misset
voorzitter@skigooi.nl

Secretaris: J.C. Bloemendaal
secretaris@skigooi.nl

Penningm.: R. Heemskerk
penningmeester@skigooi.nl

Van uw voorzitter



Vrienden van Skigooi,

De meeste van onze 107 leden zijn al aardig op leeftijd:

28% is 80 jaar of ouder.

53% zijn zeventig-jarigen.

19% is jonger dan 70 jaar.

Het jongste lid is 57 jaar, het oudste, Peter Bos, 95 jaar. Je mag met recht stellen dat SkiGooi een krasse knarrenclub is.

Bijzonder, dat er nog een skivereniging bestaat, waarvan nog maar circa 20 leden actief is op de latten. De andere zijn er mee gestopt omdat het hen te zwaar en/of te risicovol werd.

Het skiën in verenigingsverband heeft ons sociaal gebonden. Een veelheid aan latrelaties zijn ontstaan tijdens het skiën in groepsverband.

Wij allen zijn dus al aardig op leeftijd. Niettemin denk ik dat er weinigen onder ons zijn, die al eens een 50-jarig jubileum hebben mogen vieren. Hetzij van eigen echtvereniging of partnerschap. Hetzij van het huwelijk van hun ouders of grootouders.

De generaties van onze ouders en grootouders werden daar niet oud genoeg voor. De gezondheidszorg bevond zich in hun leven vergeleken met nu nog op een laag peil. Daarbij hadden zij het zwaar met lange werkdagen en vaak grote gezinnen.

Wij, mensen van de flowerpower-generatie, hebben geboft. Wij zijn opgegroeid met stijgende welvaart en meer vrije tijd en mogelijkheden om te sporten en op reis te gaan.

Zo ontdekten wij ook het skiën. En viel het in de smaak na er eenmaal aan geproefd te hebben. Het liet je niet meer los.

Zo is het ook mij gegaan. In 1964, in mijn studententijd, ging ik met een aantal vrienden voor het eerst skiën in Mayrhofen. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Die plaats had toen nog een foute SS-burgemeester. Het was daar toen nog erg primitief. Er was maar één kabelbaan naar boven. De Penkenbaan.

Boven aangekomen moest je eerst sneeuw aantrappen, want ze hadden maar één pistebully.

Evenwel, het skiën ontstak onmiddellijk een heilig vuur in mij. Ik nam mij voor in mijn leven te blijven skiën, zo lang als mijn gezondheid het zou toelaten. En nu ben ik, als inmiddels 80-jarige, zeer tevreden, dat dat nog steeds het geval is.

Vandaag de dag wordt in de media het belang van sport rondgetoeterd. Sport verbindt en bewegen is noodzakelijk om gezond oud te worden, is het devies. Ik vraag mij dan wel eens af, heeft de welvaart de jongere generaties ziende blind gemaakt, dat die propaganda noodzakelijk is geworden?

Maar ja, Cruyff zei het al, je moet het eerst zien voor je het door hebt. Dat hoefden ze tegen ons flowerpowers niet te zeggen. Wij hadden die aansporing niet nodig. Wij hielden van bewegen en avontuur. De wintersport ontstak in ons een verwarmend haardvuur. Daarmee gingen wij de kou te lijf. Rillen van de kou was voor watjes.

Wij werden ouder. De man met de hamer sloeg steeds vaker toe. Met kunstheupen en -knieën konden gelukkig velen van u op de been blijven. Zat skiën er niet meer in, fitnessstraining, nordic walken, wandelen en fietsen boden alternatieven voor het gezamenlijk bewegen en de daarbij behorende après genoegens.

Onze vereniging kan gezien worden als een product van de tijdgeest waarin wij opgroeiden. Nadat wij Abraham of Sarah hadden gezien, nam geleidelijk aan het ledenaantal af. De interesses voor georganiseerde reizen werd minder. Alleen diehards bleven lid.

Met 53 diehards zijn wij vandaag tezamen gekomen om onze 50-jarige vereniging te vieren. Onze derde lustrumviering. In 2012 vierden wij in Limburg met 85 leden het 40-jarig bestaan van smaragd. In 2017 in de Rijnmond met 65 leden het 45-jarig bestaan van saffier. Nu met 53 leden vierden wij het gouden 50-jarig bestaan. Zo mogelijk hopen wij in 2027 met velen van u nog het witgouden 55-jarig bestaan te vieren.

Ik hoop dat jullie met voldoening erop zullen terugkijken.

Tot slot wil ik Joke bedanken voor het vele werk, dat zij verricht heeft om ons deze genoeglijke lustrumviering te bezorgen.

Uw voorzitter,



Frits Misset



Foto's Nely Formsma

Verslag skireis Lech, Oostenrijk van 24 februari tot 2 maart 2024



Bont internationaal gezelschap

Als eersten arriveerden bij het hotel David en Tom Anghinetti, Steven van den Elshout, Eltje Danes, Achim Grieb, Joke Bloemendaal en Ben van Steijn.

Later volgden Jane en Bodey Anghinetti, Frits, Menno en Matthijs Misset.

Op verschillende tijdstippen en komend uit alle richtingen werden we van harte welkom geheten door Markus en Monika Wolf van Hotel Alt Hubertus, bijgestaan door Suzy en Fabian.



Wij troffen elkaar bij het diner. Het weerzien was geweldig. Wij realiseerden ons dat de meesten elkaar maar één keer per jaar in Lech zien.

Hotel Alt Hubertus

Na terugkomst van het skiën was er 'Kuchen' en après-ski op het zonnige terras, in de sauna, het 'Dampfbad', de infraroodbanken en met gezonde drankjes in het uitgebreide 'Wellness bereich'. Ontbijt en diner waren weer voortreffelijk met name het uitgebreide saladebuffet. En altijd genoeg keuze in het 5-gangen menu, begeleid door bieren en wijnen uit de streek.

Sneeuw, weer en skiën

Er lag genoeg sneeuw die helaas door de hoge temperaturen vaak pappig was, maar je kon



altijd op ski's terug naar het dorp. Het weer was wisselend, van blauwe hemel met zon tot grijze lucht met motregen in het dal en sneeuw op de berg tot totaal geen zicht.



Achim met zijn snelle mooie skistijl was vaak onze voorskiër. Hij kent het gebied als zijn broekzak, Eltje was de expert op de Sankt Anton-pistes. Onder hun leiding hebben we alle hoeken van het Arlberg-gebied doorvorst. Joke vond het na 10 jaar nodig (mede op betrouwbaar advies) moderne ski's te huren,

waarmee ze zo vaak viel en een dikke blauwe lip opliep, dat ze deze voor de lunch nog omruilde voor andere moderne ski's, waarmee het niet veel beter ging... Terug op haar oude inmiddels geslepen ski's, was het leed geleden en kon ze weer achter Eltje aan stuiven.



David was weer helemaal in vorm met zijn zoon Tom in het kielzog. Tom blijkt ook een fantastische skiër te zijn. Steven, onze skileraar, vormde meestal als bezemwagen de achterhoede en was altijd bereid goede skitips te geven.

Grote verrassing voor David

Na 2 dagen volgde er voor David een enorme verrassing toen zijn dochter Jane en kleinzoon Bodey uit de VS plotseling bij het diner binnenwandelden. Een lang gekoesterde wens van hem ging in vervulling: zijn familie te laten kennismaken met zijn Europese vrienden en het skiën in de Alpen.



Voor Amerikanen is er een berg, de 'ski mountain', die je dan zo vaak mogelijk afskiet zonder koffie- en lunchpauzes en al helemaal geen gezellige après-ski op zijn Oostenrijks na afloop. Bodey begeleidde onze groep vaak op zijn snowboard, wat hem goed afging!

Frits & zonen

Toen Frits & zonen zich woensdag bij de groep voegden tijdens het eten bij de Italiaan op de 'Ruhetag' van Alt Hubertus, was de feestvreugde compleet.

Allemaal goede skiërs en 'in' voor barre omstandigheden bij sneeuw en slecht zicht.



Nadat uiteindelijk iedereen een keer gevallen was, voelden we ons echt verenigd in ons geliefde Lech.



Pech voor Jane

Tot grote schrik kwam ook Jane in een hoop 'mashed potatoes' (Davids naam voor natte sneeuw) dermate slecht ten val dat ze niet meer kon skiën en de rest van de tijd aan haar pension gekluisterd was. Gelukkig was er genoeg hulp van familie en van Steven, onze medische steun en toeverlaat.

Ben nordic-walkte bij het hotel en heeft tijdens de langlauflessen serieuze pogingen gedaan op de loipe die startte bij Filomena.



Afscheid

Na een week was het afscheid nemen. Bodey liet ons allemaal in zijn dagboek schrijven wat ons leven had veranderd gepaard aan de conclusie dat 'Gemütlichkeit' oftewel gezelligheid het verschil maakte tussen skiën in Lech en de VS.



De volgende ochtend werden David en Tom met de Tuk-tuk van het hotel naar de bushalte gebracht voor verdere bestemmingen in Oostenrijk en de VS.



Jane en Bodey vertrokken met bus en trein vanuit Zürich weer naar de VS, terwijl Eltje, Joke en Ben per auto huiswaarts gingen.

Frits, Menno, Matthijs en Achim zijn die zaterdag nog gaan skiën. Het werd weer stil op het terras en aan onze dinertafel!



Volgens zeggen, heeft iedereen weer geboekt voor 2025!

Joke Bloemendaal



Foto's skireis Lech, 2024





Uitnodiging voor het vijftigjarig jubileum



Skivrienden en -vriendinnen,

Ontvang hierbij nadere informatie over de feestelijke viering van ons 50-jarig bestaan als Skivereniging 't Gooi. Er hebben zich 58 feestgangers aangemeld, voor wie we twee programma's in petto hebben. Een ieder is vrij programma 1 of 2 te kiezen.

1. Voor feestvierders die alleen aperitief en diner willen bijwonen, is er ontvangst om 16.00 uur.
2. Voor diegenen, die vóór die tijd nog een wandeling door de Vesting Naarden willen maken, evt. met museumbezoek, is er ontvangst om 13.30 uur. Zij zorgen dat ze om 16.00 uur terug zijn voor aperitief en diner.

Voor beide groepen is de ontvangst op donderdag 18 april in de Brasserie van het Arsenaal, Kooltjesbuurt 1 in Naarden-Vesting. Zie route naar de Brasserie vanaf het parkeerterrein Westwal.

Dus, groep 1 om 16.00 uur welkom en aperitief.

Groep 2 om 13.30 uur welkom en drankje. Vervolgens wandeling in de Vesting Naarden tot 16.00 uur. Dan samenkomst met groep 1 voor aperitief en diner.

In het Arsenaal is er een bijzondere expositie te bezichtigen (circa een half uur). Deelnemers aan beide groepen kunnen er voor kiezen voorafgaande aan de samenkomst om 16:00 uur deze expositie te bekijken.

Parkeren op het parkeerterrein aan de Westwal (gratis). Rij schuin naar boven en loop in 10 minuten in linker richting naar het terrein van het Arsenaal. Pas op met oversteken voor je via het bruggetje het terrein op wandelt.

Laat de hoofdingang van het Arsenaal links liggen, sla dan links de hoek om naar de ingang van de Brasserie. Let op: de Brasserie is NIET het restaurant het Arsenaal, dat ook op het terrein ligt.

We verwachten iedereen dus om 16.00 uur in de Brasserie, in feestelijke kledij voor aperitief, diner met vrolijk muzikaal intermezzo.

Graag zien we jullie allemaal op 18 april en rekenen op een denderend feest voor onze 50ste verjaardag!

Bestuur Skivereniging 't Gooi
Joke Bloemendaal

Belangrijk voor groep 2

Jullie maken een vrije wandeling door de mooie oude Vesting Naarden met evt. museumbezoek aan het Vestingmuseum* of aan het Weegschaalmuseum**. Reken hierbij op 1,5 uur wandelen, zeker bij museumbezoek en draag prettige wandelschoenen. Je feestschoenen kan je in de garderobe van de Brasserie achterlaten.

*Vestingmuseum, Westwalstraat 6

Interessant om historie over waterlinie, Napoleon, rampjaar, Spaanse bezetting en vestingbouw.

Entree € 12,50, wordt door Skigooi vergoed. Gratis voor houders van Museumkaart. Niet goed toegankelijk als je moeilijk ter been bent.

**Weegschaalmuseum, Turfpoortstraat 27

Interessante informatie over ontstaansgeschiedenis van meten en wegen.

Entree € 7,50, wordt door Skigooi vergoed. Gratis voor houders van Museumkaart.

Verslag en foto's van het vijftigjarig jubileum

Op 18 april 2024 ging eindelijk de jubileumviering van start. Er werd om half twee begonnen met een wandeling op eigen gelegenheid door de Vesting van Naarden. Onderweg konden twee musea worden bezocht. De weergoden waren ook goed-gemutst, want ze lieten de wolken geregeld verdwijnen.

Daarna was het om vier uur tijd om in de Brasserie de aansluitende, al dan niet alcoholische, dorstlessers met bijbehorende hapjes te nuttigen.



Er werd zeer geanimeerd bij elkaar aangeschoven en druk gebabbeld, terwijl er gezamenlijk een feestelijke toast werd uit-gebracht op het vijftigjarig jubileum.



Rond 5 uur werd het gezelschap verzocht om in een andere zaal aan te schuiven voor het diner.





De jubileum-feestmiddag werd muzikaal opgeluisterd door het pianoduo Beth en Flo.



Ondanks hun virtuoze pianogeweld brachten zij de sfeer niet tot een hoger niveau. Ze kregen het niet voor elkaar om de stemming tot een onvergetelijke feestervaring te verheffen. De jubilarissen kwamen slechts heel beperkt in beweging.



Na dit muzikale intermezzo werden de heren verzocht om van tafel te wisselen, zodat er andere interacties zouden kunnen komen. Het diner was tot in de puntjes verzorgd en werd door iedereen gewaardeerd.

De voorzitter hield daarna nog een afsluitende speech en hij bedankte Joke met een fraai boeket bloemen voor al haar inspanningen om dit jubileum te organiseren.

Na de afsluitende koffie en/of thee met lekkers ging iedereen rond 9 uur tevreden naar huis.



Deze foto-impresie van onze 50-jarige jubileumviering is van de hand van Nely. Zij had zich bereid verklaard om ons jubileum op foto vast te leggen, waarvoor dank.



Fietsdagen 10-11-12 september 2024 Burgh-Haamstede

Genieten, proeven en ontspannen. Ontdek Zeeland

Het Fietscomité 2024, bestaande uit Robert Huisman, Sandy en Mieke, is bezig geweest om leuke fietsdagen samen te stellen. Alles lijkt in kannen en kruiken. De fietsdagen dit jaar zullen worden gehouden in Zeeland. De data zijn 10, 11 en 12 september. Dus op dinsdag, woensdag en donderdag. We logeren in het Fletcher Duinhotel Burgh Haamstede, Torenweg 1, 4328 JC Burgh-Haamstede, tel. 0111 887766 (www.duinhotelburghhaamstede.nl).



Dit volledig gerenoveerde hotel heeft een prachtige ligging op de kop van Schouwen-Duiveland. Het is een ideale bestemming voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. U kunt genieten van een adembenemend uitzicht over de duinen, een omvangrijk zandstrand en het knusse centrum van de bekende badplaats.



Na het diner kunt u de dag afsluiten in uw hotelkamer die is voorzien van alle moderne gemakken.



U kunt er gratis parkeren en er is een fietsenstalling. Er is gratis WiFi in het hele hotel. Huisdieren zijn niet toegestaan.



Via het hotel kunnen fietsen worden gehuurd. De gewenste huurfiets kan bij aanmelden worden opgegeven. Afrekenen van de fietshuur gebeurt rechtstreeks bij de receptie van het hotel.

Aanmelden kan bij de penningmeester Ronald Heemskerk (penningmeester@skigooi.nl) FMW24.

Heeft u ten aanzien van het eten intoleranties of allergieën, wilt u dit dan doorgeven bij de aanmelding.

Graag vermelden of u een een- of tweepersoonskamer wilt. Bij een tweepersoonskamer vermelden met wie u deze gaat delen. Ook aangeven of u een (elektrische) fiets wilt huren.

Na aanmelding krijgt u van de penningmeester de bevestiging, tevens factuur toegestuurd. Hierop staan de betalingstermijnen vermeld.

Met sportieve groet van het Fietscomité

*Het arrangement is nu volgeboekt.
Men kan zich aanmelden voor een
plaats op de reservelijst.*

Grappige wijsheden



Je bent pas echt oud, als de kaarsjes
meer kosten dan de taart.



Hoe vaak je ook naar het verleden blijft kijken,
je zult er niks nieuws vinden.



Met beide voeten op de grond kom je
geen stap verder.



Kalender 2024 / 2025

Alle data zijn nog onder voorbehoud!

10-12 sept.	Fietsdagen Burgh-Haamstede
27 september	Après-ski avond
1 november	Après-ski avond en ALV
6 december	Après-ski avond
3 januari	Nieuwsjaarsbijeenkomst
2-11 februari	Reis naar Corvara
24 febr-2 mrt	Reis naar Lech
?? maart	Après-ski avond

Nordic walking, wandelen en rolskiën



Het hele jaar door kan men in groepjes deel-
nemen aan de volgende buitenactiviteiten.
Nordic walking en wandelen: contactpersonen
Jan Pieter Smittenaar ([mail](#)) en Bert van Straten
([mail](#)):

- zondag: start vanaf het St. Janskerkhof, Hil-
versumseweg, Laren van 9:30-10:30 uur
- donderdag: start vanaf theehuis 't Hooge
Erf, Hoge Vuurseweg 11, Lage Vuursche.
Om 10:00 uur start er zowel een iets
snellere groep als een wat minder snelle
groep!

Rolskiën: contactpersoon Jan Pieter Smittenaar
([mail](#)):

- dinsdag: start vanaf diverse locaties (vanaf
9.30 uur).



Commissies

Langlaufen/Rolskiën/Skaten

Bert van Straten
Jan Pieter Smittenaar

Reizen

Frits Misset (coördinator)
Ronald Heemskerk (financiën)

ULLR nieuwsbrief/website

Ronald Heemskerk
Barbara Heemskerk